

**Korte beschrijving van de geschiedenis van
ST MARYLEBONE PAROCHIE-KERK BEHORENDE TOT DE ANGLICAANSE KERK**

Omstreeks AD 1200 werd er een kleine kerk gebouwd aan de Tybourn Road (nu Oxford Street geheten). Het was waarschijnlijk van hout, en bedoeld als dopskerk van Tybourn, zoals het dorp werd genoemd, voordat het opging in de Londense City van Westminster. Deze kerk was gewijd aan Sint Jan de Evangelist/

Omstreeks 1400 werd deze kerk vervangen door een ander kerkgebouw op ongeveer een halve mijl afstand stroomopwaarts aan de Bourne, aan wat nu Marylebone High Street heet. Sinds die tijd is de kerk gewijd aan de Heilige Maagd Maria aan de Bourne, later vervormd tot St. Marylebone. Het huwelijk van Francis Bacon werd ingezegend in de tweede kerk op 11 mei 1606.

In 1740 werd deze kerk vervangen door een derde kerk op dezelfde plaats als de tweede. Deze kerk moet de eer waarde Charles Wesley hebben gekend in zijn Londense tijd. Daar vindt U de begraafplaats met de tombe van Charles Wesley. In het jaar toen Charles Wesley stierf (1788) werd Lord Byron hier gedoopt, dat was dus in de derde kerk. En Lord Nelson woonde diensten bij in de derde kerk, alwaar zijn dochter werd gedoopt op 3 Mei 1803.

In 1817 werden nieuwe kerk gewijd, gebouwd aan de New Road, dat nu Marylebone Road heet. Deze was gebouwd in de neo-klassieke stijl en ontworpen door Thomas Hardwicke. In deze kerk werd het huwelijk ingezegend van Robert Browning en Elizabeth Barrett (12 September 1846). Robert Browning was geboren in 1812, in hetzelfde jaar toen Charles Dickens werd geboren, die hier ook woonde. Beiden moeten dus de derde kerk hebben gekend en van de bouw van de huidige kerk hebben geweten. De huidige kerk werd oorspronkelijk gebouwd zonder absis, deze is van een latere datum in de victoriaanse stijl. De oorspronkelijke plaats van het altaar bevond zich in het koor onder het kruis dat is afgebeeld in het plafond. En achter dit altar was toen het oorspronkelijke orgel, waarvan U nu de pijpen ter linkerzijde hiervan ziet.

Het huidige orgel is officieel in gebruik vanaf Juli 1987, dit orgel is een gezamenlijke onderneming van de kerk en de koninklijke academie voor muziek, die burens van de kerk zijn aan de overkant van de straat. Studenten van deze academie spelen regelmatig op dit Rieger orgel. En er worden wekelijks orgel recitals gegeven op dit orgel door de kerkorganisten zoals aangekondigd buiten de kerk. Daarnaast worden er regelmatig jaarlijks terugkerende muziekgebeurtenissen gehouden in deze kerk.

In 1987 werd de crypt officieel geopend na een reconstructie. Hierin bevindt zich nu een afdeling van de National Health, de engelse vorm van het ziekenfonds, met een medische staf en muziektherapie, alsmede een centrum voor pastorale raadgeving en genexing. Op Zondag begint de Holy Communion om 8:00am. 11:00am choral Eucharist met een professionele koor. 6:30pm Nachtmis. Op de eerste Zondag van de maand vindt er een "Healing Service", dat om 6:30om begint.

Heeft U vragen, stelt U se dan gerust. U bent van harte welkon in deze kerk.

www.stmarylebone.org